

fam. van den Goojen.

Arnold van den Goojen

geb.?

overleden?

vermoedelijk in Nistelrode
geboren

was gehuwd met

Henrieka van Schadewijk.

geboren?

overleden?

hij hadden vermoedelijk

zes kinderen, o.a.

Dit zijn de ouders van de opa

Wilhelmus van den Goojen.

Die mijn dekes
kun deken!

Petronella geboren?
overleden?

woonachtig in Bergheim.

Hij was gehuwd met

Nicolaas Kluymans

geboren te Oss op 23-4-1882

overleden te 't Hertogenbosch op

1 Jan 1956

woonachtig in Bergheim.

Boer van beroep.

Hij was een Stus van four
Opa.



Abeltruda,

Plakeltrudla, Kloostermuster,

Plakeltrudla, waarschijnlijk
haar Klooster naam.

Aen jong gestorven.

in Hus van de lpa!

Arnold, geboren?
overleden?

Na de eerste wereldoorlog,
vertrok hij naar Canada.

gehuwd met?
Hij was een hoer van fi Bpa.

Mit dit huwelijk één hoer

Arnold.

Hij was vliegwasi in de
tweede wereldoorlog bij de
R. A. F. Engeland.

ongehuwd, overleden in
1999 of 2000.

Martin

Boek naar Canada, vertrokken
geboren? overleden?

gehuwd met?

in Broer van fi Dpa.

met elk huwelijk

twee Dochters

Antonius

geboren - overleden

was getrouwd met

Elisabeth - Maria - Callaars

geboren te Negenhul 3 Juni 1886.

overleden te Molen 3 Jan. 1956.

Hadde een pleegzoon.

Antonius, was een boer

van de Dpa!

Was Boer van beroep!



Gesterkt door de genademiddelen der
Kerk is 17 augustus 1959 van ons
heengegaan

WILHELMUS VAN DEN HOOGEN
echtgenoot van

Theodora Johanna van Rijsingen

Hij werd 8 januari 1893 te Heesch
geboren. Wij hebben zijn lichaam 19
augustus 1959 te ruste gelegd op het
R.K. kerkhof te Utrecht.

God gaf hem mooie gaven: wijsheid,
liefde en een sterk edel karakter.
Hij toonde God daarvoor zijn dankbaar-
heid, door deze in vreugde te gebruiken
bij het vervullen van zijn plichten als
vader en als diep ernstig sociaal voe-
lend mens. Nooit ontzag hij zichzelf bij
het vervullen van zijn veel omvattend
werk.

Wat hij aan tijd overhield van zijn werk
en zijn gezin, gaf hij aan de Kerk,
waarvan hij ruim 29 jaar kerkmeester
was — aan de arme, die hij diende
als Vincentiaan en als bestuurslid van
het Sociaal Caritatief Centrum — aan
zijn bond, waarvan hij vele jaren bonds-
voorzitter was.

En altijd toonde hij de juiste tact om
met mensen van de meest uiteenlopen-
de karakters om te gaan.
De Kerk eerde zijn verdiensten met het
erekruis „Pro Ecclesia et Pontifice”.
De Regering erkende zijn waarde met
de ere-medaille verbonden aan de orde
van Oranje-Nassau in goud.
Zijn vrienden zullen hem blijven eren,
vooral in een hartelijk gebed.

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen,
mijn vreugde en mijn trots, in goede
strijd ben ik u voorgegaan. Volgt mijn
voorbeeld van trouwe, opofferende liefde
in hoge levensopvatting en in gebed!

Dat hij ruste in vrede.

Onze Vader, Wees gegroet.

Nu komt jouw Opa.

Wilhelmus van den Hoozen.

geboren 8-1-1893 te Glesch
bij Oss.

overleden 17-8-1959 te
Altrecht
Beroep: Militair: (Luitenant).

Zijn ouders zijn overleden toen

"Glij" vijf jaar oud was. Glij

is in een pleeg-gezin groot

gemaakt. Opvoeding: Onderwijzer,

moest voor zijn nummer in

dienst: werkt in Maastricht

geleerd, waar Hij zijn
"vrouw" Theodora (fomo Oma)
leerde kennen!

Hij was een sociaal-betrokken
persoon, had altijd voor
iedereen - een luisterend
oor, heeft veel fijne mensen
geholpen, vooral in de
2^e wereldoorlog. b.v. met
Ausweissen - parfis - enz.
onderduikadressen enz...

Had een ijzersterk geheugen,

wat vaak goed van pas kwam!

Was lid van het Kerkbestuur -
Vincentius - vereniging -
Schoolbestuur. enz. enz.

In de 2^e wereldoorlog was
Hij een "stille" verzetsman,
weinig thuis, altijd met of
voor mensen op pad!

De zondagen waren voor mijn
gesin - fietsten naar Maasbommel,
met de tram naar de bossen



in Heist.

Hij was trots op zijn
Kinderen en op de Klein Kinderen.
Hijns dood is veelst. noeg
gehooren. (voor ons allen!)

Hij werd Kerhelijch
onderscheiden door zijne
Eminentie
Kardinaal
Elfrink. en

Koninkelyk door de Koninkin
vra de Burgemeester van
Amhem - de Gh. Matser!

Wilhelmus van den Hoogen
was getrouwd met,

Theodora, Johanna van
Rijnsingen.

geboren 30-4-1889 te
Maasbommel.

overleden 24-5-1967 te
Utrecht.

Mit dit huwelijk zijn "zes"
kinderen geboren.

Get. Henry. Nel. Elma.

Arnold en Gerda.

Gerda is direct na de geb. overleden!



Bpa - Oma Hoojen -
van Rijzingen



Oma Hoojen met

Theodora. roep naam Dora.
joue Oma.

Was een lieve, rustige, sterke
krouwe vrouw met een
rots-vast, vertrouwen in, Maria
en Antonius!!!

keren; alles wat los en vast zat!

Altijd lag er wel ergens in het of
haak werkje. In de tweede-wereld-
oorlog trok me de spieren, die ik
zo moer naam gehaakt had
wer uit, om er knie hoesen
voor ons meisjes van te maken!

Schreef alle notulen van de
vergaderingen, waar opa

secretaris van was, vanwege
haar mooie handschrift in
het net over, vaak op het laatste
nippertje!

Dina is in Maasbommel geboren,
in in heel klein dorpje aan de
Maas.
Na de schooljaren naar Maastricht
gegaan, om daar de opleiding
voor verpleegster te volgen. Dat was
bij deusters van „Onder de Bogen.”
In deze Bourgondische stad,
leerde hij Wijn kennen, Hij was
als dienstd. plichtige gebleefd in
Maastricht.

Thedora - Wilhelmus
Nov. 1919.



Tot verbiedige gedachtenis van
THEODORA VAN RIJSINGEN,
weduwe van
WILHELMUS VAN DEN HOOGEN,

die geboren te Maasbommel op 30 april 1882,
gestorft met de H. Sacramenten, geheel overge-
geven aan Gods H. Wil in Christus' vrede sif
ons midden heering op 24 mei 1967 in Huize
St. Hieronymus te Utrecht.

†

Laat ons bidden.

Heer, onze God, met pijsiteit en liefdevolle dank-
baarheid gedenken wij voor Uw aanschijn onze
lieve en zorgzame moeder, die ons een niet te
vergeten voorbeeld heeft nagelaten van diepe
godsdienstzin. Wij denken aan haar hartelijke en
nimmer rustende zorg voor haar echtgenoot en
kinderen en welk een hand zij was tussen ons allen.
Zoals zij in Uw Hart geschoven staat, zo staat haar
toewijding en haar goedheid ook voor altijd in ons
hart opgereid. Haar Kinderen en Heilinkinderen dan-
ken U, dat zij op haar die moeder en onze held
geprezen en dat zij haar meest beboel moederschap
niet te tranen met de spreek in een vader
te l.

2. (d) in alle in haar leven uit Uw hand heeft
van veel, en van eukle zij ook het sterven, en
leed te overleven van Uw heilige wil.

Heer onze God, wij danken U dat zij in Uw vrede
is ontsloven, in de verwachting dat haar christelijke
doed de overgang was naar de volheid van leven,
naar de blijvende vereniging met U, in Wie zij ge-
loofde, op Wie zij vertrouwde en Die zij van harte
heeft be mind.

Heiliga hart van Maria wees haar heil.

Veritas, Linz eedl. appr. B 79 Kreuzweg, Bad Schallerbad

De mijn getrouwd op 30-10-1919.

Omdat Wim werd overgeplaatst
hebben hij de eerste jaren van
hun huwelijk in Amsterdam
gewoond.

Get. Henry en Nel zijn daar
geboren.

Elma - Arnold in Utrecht.

In het jaar 1924, naar Utrecht
verhuisd.
naar de Boerhave laan 50,

In Aug. 1936 naar de Begoniast⁹

Oma is in het Bijardenhuis
overleden:

Opa in het Antonius Nuijshuis in
Utrecht

Dina kon, 'hiel' lekker koken

zo dat de dondagen een waar

feest waren! Dan mocht een ieder

of ^{nijn} haar zeggen: "ga maar na!!!"

Van Sinterklaas maakte hij met

de leukste surprises een waar feest.

Om de eigen gemachte „Borstplaat“

niet te vergeten „lekker!“

En de oorlog had ik nooit

wat ik, toen ik zelf honger.

kinderen had, pas echt heb

begrepen



Oma. Opa

Gloogjen!

De vele onderduikers die
kwamen en gingen, daar blikte
of bloosde hij niet van geen
paniek!

Maar toen de Duitse soldaten
aan de deur kwamen, om de
mannen en jongens op te halen,
toen was hij "even" in paniek.

Maar Nel ging naar de deur, en
op de vraag, waar zijn de mannen,
zei ze, hier zijn geen mannen,
en dat is meselijk saai!! zei ze!

Na de oorlog is Oma ruim
drie maanden ^{met geweest} \rightarrow my verbleef

toen in Maasbommel.

2. 'Ondervoeding'

Het was te veel geworden voor Haas.

Bpa altijd weg, geen eten,

in woon die onder moest duiken.

in nachts altijd maar die slaaptwijzen
enz. enz.

Gelukkig is alles weer goed
gehoorden.

en hon Thij in alle rust genieten

van de kinderen en vooral de
klein kinderen!

fam. van Krijnsingen.

Johannes, Thomas v. Krijnsingen
geboren 24-2-1753 te Melen.

gehuwd met.

Maria van Bselonh

geboren ?

Overleden ?

Mit dit huwelijk een zoon

Johannes

Dese trouwt met

Theodora - Glubertine Vermeulen

geboren ?

overleden ?

met dit huwelijk werd

Johanna geboren op 19-3-1793

In Mden overleden ,, 18-11-1855

Hij, was ongetrouwd en had

vier kinderen (woonde samen,
toen al)

Theodorus - Wilhelmina -

Johannes - Antonius -

We gaan verder met

Theodorus van Rijssen

geboren te Mden op 5-10-1820

overleden te Nistelrode op

11-7-1901

Hij was gehuwd met

Allegonde van Melen-Fransen

geboren 24-5-1824

overleden 4-1-1897.

Hij was een dochter van

Antony Johannes van Melen-Fransen

en

Johanna van der Linden

Allegonde en Theodorus hadden

zes kinderen

Johannes - Johanna -

Antonia - Martinus - Theodorus

BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER
MARTINUS VAN RIJSINGEN,

Weduwnaar van Ida Witsiërs,

geboren te Nistelrode 16 Juli 1860 en plotseling overleden te Maasbommel
25 December 1942.

Wees altijd bereid en leef zóó, dat de dood u nooit onvoorbereid vinde. Velen sterven schielijk en onverwacht, want de Zoon des Menschen zal komen op een uur, dat men het niet denkt. Hoe gelukkig en voorzichtig is hij, die in het leven zóó tracht te zijn, als hij bij zijn dood wenscht bevonden te worden.

Nav. v. Chr. I.

Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven. Nu immers, zegt de H. Geest, rusten zij uit van hun arbeid, want hunne werken volgen hen.

Apoc. XIV.

Gaarne ging hij naar den tempel des Heeren, en aanbad daar den Heer, zijn God.

Tob. 1.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, bloedverwanten en vrienden, ik bid u, door de liefde van Jezus-Christus, dat gij mij te hulp komt door uwe gebeden.

GEBED.

Rom. XV.

Wij bidden U, o Heer, bevrijd de ziel van Uwen dienaar van alle banden der zonden, opdat hij in de heerlijkheid der verrijzenis met Uwe heiligen en uitverkorenen moge leven. Door Christus onzen Heer. Amen.

Genadige Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.



Ida Mitsien 22-10-1864 geb.
11-11-1910. overl.
Ineas bommel.

We gaan verder met de '5'-de
Axon

Martinus van Rijsingen

geboren 16-7-1860 te Nistelrode

overleden 25-12-1942 te Maasb.

was getrouwd met,

Heda Witsiers

geboren 22-10-1867 te Maasb.

overleden 11-11-1918 " "

dat was op Wapenstilstands-dag
van de eerste wereldoorlog.

Overleden aan de Spaans-griep!

Boven genoemde personen waren

de Ouders van Jouv Oma-Gloogen.

Geda Witsiers, haar Ouders
waren Johannes Witsiers en
Maria van Dijk.

We gaan verder met Martinus
en Geda, ze zijn getrouwd op
13-5-1887.

Hij kreeg twaalf kinderen -
waar van 5. al moegtijdig zijn
overleden.

Martinus was bleekmaker van
beroep.

Tot eerbiedige gedachtenis van
THEODORA VAN RIJSINGEN,

weduwe van
WILHELMUS VAN DEN HOOGEN,

die geboren te Maasbommel op 30 april 1889,
gesterkt met de H. Sacramenten, geheel overgegeven aan Gods H. Wil in Christus' vrede uit
ons ridders heenging op 24 mei 1967 in Huize
St. Hieronymus te Utrecht.

†

Laat ons bidden.

Heer, onze God, met piëteit en liefdevolle dankbaarheid gedenken wij voor Uw aanschijn onze lieve en zorgzame moeder, die ons een niet te vergeten voorbeeld heeft nagelaten van diepe godsdienstzin. Wij denken aan haar hartelijke en nimmer rustende zorg voor haar echtgenoot en kinderen en welk een hand zij was tussen ons allen. Zoals zij in Uw hart geschreven staat, zo staat haar toewijding en haar goedheid ook voor altijd in ons hart gegrift. Haar kinderen en kleinkinderen danken U, dat U hun deze moeder en oma hebt gegeven en dat zij haar mooi beoefend moederschap mocht betoonen met de genade van een zalige dood.

Zoals zij alles in haar leven uit Uw hand heeft ontvangen, zo aanvaardde zij ook het sterven, geheel overgegeven aan Uw heiligen wil.

Heer onze God, wij danken U dat zij in Uw vrede is ontslapen, in de verwachting dat haar christelijke dood de overgang was naar de volheid van leven, naar de blijvende vereniging met U, in Wie zij geloofde, op Wie zij vertrouwde en Die zij van harte heeft bemind.

Heilig hart van Maria wees haar heil.

Veritas, Linz eccl. appr. B 79 Kreuzweg, Bad Schallerbach

Nu komen de kinderen.!!!!

Theodora, Johanna v. Rijnsingen

Dit is jouw Oma.

geboren 30-4-1889
te Maasbommel

overleden 24-5-1967 te Utrecht

was getrouwd met

Wilhelmus van den Hoogen

geboren 8-1-1893 te Giesch
bij Oss.

overleden 17-8-1959 te

Utrecht.



Gesterkt door de genademiddelen der
Kerk is 17 augustus 1959 van ons
heengegaan

WILHELMUS VAN DEN HOOGEN

echtgenoot van

Theodora Johanna van Rijsingen

Hij werd 8 januari 1893 te Heesch
geboren. Wij hebben zijn lichaam 19
augustus 1959 te ruste gelegd op het
R.K. kerkhof te Utrecht.

God gaf hem mooie gaven: wijsheid,
liefde en een sterk edel karakter.
Hij toonde God daarvoor zijn dankbaar-
heid, door deze in vreugde te gebruiken
bij het vervullen van zijn plichten als
vader en als diep ernstig sociaal voe-
lend mens. Nooit ontzag hij zichzelf bij
het vervullen van zijn veel omvattend
werk.

Wat hij aan tijd overhield van zijn werk
en zijn gezin, gaf hij aan de Kerk,
waarvan hij ruim 29 jaar kerkmeester
was — aan de arme, die hij diende
als Vincentiaan en als bestuurslid van
het Sociaal Caritatief Centrum — aan
zijn bond, waarvan hij vele jaren bonds-
voorzitter was.

En altijd toonde hij de juiste tact om
met mensen van de meest uiteenlopen-
de karakters om te gaan.

De Kerk eerde zijn verdiensten met het
erekruis „Pro Ecclesia et Pontifice”.

De Regering erkende zijn waarde met
de ere-medaille verbonden aan de orde
van Oranje-Nassau in goud.

Zijn vrienden zullen hem blijven eren,
vooral in een hartelijk gebed.

Lieve vrouw, kinderen en kleinkinderen,
mijn vreugde en mijn trots, in goede
strijd ben ik u voorgegaan. Volgt mijn
voorbeeld van trouwe, opofferende liefde
in hoge levensopvatting en in gebed!

Dat hij ruste in vrede.

Onze Vader, Wees gegroet.

Theodora Johanna (jouw Oma)

was verpleegster in Maastricht

Bij deusters v. "Bunder de Boegen"

Wilhelmus van den Hoogen.

van beroep onderwijzer, maar--

toen Opa voor zijn nummer

onder dienst was, is Opa vanwege

de slechte economische tijd,

in dienst gebleven, en beroeps-

geworden! Zijn dienst tijd

hecht hij in Maastricht door!!!

Maria, Johanna v. Rijs in een

Sant. Mien, grote statige
rouw

geboren 10. 5. 1891 te Maasbommel
overleden 13. 4. 1974 " "

van beroep moedvrouw in
Maasbommel, later in Maasb.
en omgeving.

gehuwd met
Frans de Groot (Dome Lub).

geboren 29. 7. 1902 te Maasb.

overleden 4. 6. 1970 " "

Was Boer - - - voorzitter v. d.
toenmalige - Boerenleenbank!

Hij was de schoon van

of H. de Groot en of A. v. Glebe

Hij was een zoon van de Oma.

Gerrit Johannes. in broer v. Oma

geboren 3-10-1892 te Maasb.

overleden 19-3-1947 " "

Beroep. Veldwachter. Wethouder
manden maken.

was getrouwd met

Helena Brands

geboren 19-6-1896 - overleden

10-12-1947

te Maasbommel.

Hij was de dochter van

Nicolaas Brands en

Henriëta van Reken

Mit het huwelyk van

Gerrit en Helena zijn

13 kinderen geboren;

Meta - Henrica - Henri -

Arnoldus - Clasina - Theodora -

Wilhelmus - Nicolaas - Wilhelmina

Gerda - Allegonda - Leo.

een hork na de geboorte overleden.

Gerrit was een loer v. j. Bma.

Marinus Johannes v. Rijsingen
geboren 13-11-1895 te Maast.
overleden 14-11-1896 " "

Marinus van Rijsingen
geboren 17-11-1897 te Maast.
overleden 26-7-1966 " "

was gehuwd met

Konelia van Dijk.
geboren, 17-8-1897 te Maastbommel
overleden 12-2-1957 " "

Dochter van Peter van Dijk en
Petronella van Aersath.

Kinderen uit dit huwelijk

Petrus - Martinus Jacobus Pet!

Martinus Henry.

Joseph Jo.

Bernardus Jacobus Bernard

Martinus, Theodorus Rinus

Wilhelmus Wim

Gota Petronella Gofje

Martinus was een hoer v. j. Bma.

Maria van Nijmegen.

Gez. Marie

geboren 25-2-1900 te Maasbommel

overleden 15-3-1983 te Grootbeek.

Beroep.

Kindermisje in
Maasbommel bij de fam. Smeets en
Regout.

Vader Huishoudster in Nijmegen
bij de fam. Souken d'ijh. en in
Delt Haven. Altrecht, den Haag
fam. Bolonjous, daarna terug
naar Maasbommel.

Hy was ongetrouwd. en een
Juis van je Oma.

Arnoldus Johannes Bysingen
Dome Nol.

geboren 18-4-1910 te
Maasbommel

overleden?

was getrouwd met
Marie van Perlo uit
Wijchen.

Beroep. Kleermaker.

Geen kinderen.

Broer van J. Bma.



Ter vrome herinnering aan
Theodorus Johannes van Rijsingen
Sergeant-Majoor
echtgenoot van Maria Martha Steeman
geboren te Maasbommel 9 december 1912,
overleden na een kortstondige ziekte te
Utrecht, na gesterkt te zijn door de H.
Sacramenten der Stervenden, op 2 april
1957. Zijn lichaam hebben wij begraven
op het R.K. Kerkhof te Utrecht.

Theodorus Johannes v. Rijs in eigen.

geboren 9-12-1912. te Maasbommel.

Overleden 2-4-1957 te Utrecht

in foute infectie in het
Militair Hospitaal.

Beroep Militair - Kapper.

getrouwd met

María - Martha Steeman

Beroep. Verpleegster;

Kinderen. 3

Aldelheid - Martha - Maria

geb. 6-11-1951. te Musselkanaal.

Jean en Marian, beide in A'dam.
geboren.



Onder grote belangstelling zowel van burgerlijke als militaire zijde is vanmorgen het stoffelijk overschot van de sergeant-majoor instructuur Th. J. Rijsinger op de katholieke begraafplaats ter aarde besteld. De over-

ledene die geruime tijd in de legerplaats Ermelo heeft vertoefd, werd onlangs opgenomen in het militaire hospitaal Oog in Al te Utrecht, alwaar hij dinsdag is overleden.

In de St.-Nicolaaskerk werd voor diens zielerust een plechtige H. Mis van Requiem opgedragen door de aalmoezenier A. F. Rademakers met assistentie van de aalmoezenier J. N. W. Wouters en kapelaan H. Thielen van de St.-Nicolaasparochie. Na de plechtigheid werd op het orgel van genoemde kerk het Wilhelmus ten gehore gebracht. Bij de uitgang van het kerkgebouw stond een erewacht van militairen afkomstig uit de legerplaats Ermelo opgesteld.

Op weg naar de R.K. begraafplaats werd de lijkstoet begeleid door eenheden van de Intendance. Bij het graf bracht een vuurpeloton de overledene een eresalut.

*jongste Dren van
Bmka. Hoogen v.
Rijsinger.*

Wilhelmus van den Gloogen.

geboren 8-1-1893 te Glesch

overleden 17-8-1959 te Altrecht

was getrouwd op 30-10-1919

te Maasbommel. (Appeltern).

met,

Theodora Johanna van Rijsingen.

geboren 30-4-1889 te Maasbommel

overleden 24-5-1967 „ Altrecht.

Mit dit huwelyk zijn „Ies”

kinderen geboren. Get. Henry.

Nel. Elmera Arnold, Gesela (direct overleden).



Met v.d. Hoogen
1949.
verpleegster in het
militair hospitaal
te Utrecht.

Enige en algemene kennisgeving

*Ik zal de halmen niet meer zien
Noch binden ooit de volle schoven
Maar doe mij in den oogst geloven
Waarvoor ik dien...*

A. Roland Holst

Op 12 december 1990 is het leven van

IED VAN DEN HOOGEN

overgegaan in herinnering.

**PAUL EN ANITA VERBEEK
GEERTJAN VERBEEK**

Haviklaan 4
Eindhoven

Correspondentieadres:
Henkenshage 7
5653 PX Eindhoven

Op verzoek van moeder heeft de crematie in
besloten kring plaatsgevonden.

Meta. Hendrika. Dominica.

geboren 9 Aug. 1920 te Amsterdam,
overleden 12 December 1990

te Gronau, (op het station).

Hij was woonachtig in Eindhoven.

Beroep. verpleegster. daar na

Hoofd van de hartafdeling enz.
enz.

gehuwd met.

Gerardus (Geert) Verbeek te Alkmaar

op 17 Juni 1950

Hij was een schoor van

Get en Geert.



Alma - Geert. Get. Anusje van
Geert.

Getrouwd, zaterdag 17 Juni 1950.

Johannes Verbeek en

Maria Ritsjour te Amsterdam.

Mit dit huwelijk van Geert en Get

mijn twee zonen geboren. o.a.

Paul 5 Mei 1951 geboren in
Amstelveen

Onderwijzer van beroep
in Eindhoven!

Paul is getrouwd met

Anita van der Weyden op

28 Jan. 1977. te Eindhoven

UTRECHTS NIEUWSBL

Vrouw (70) overlijdt op station Houten

(Van een onzer verslaggeefsters)

HOUTEN — Op het perron van het Houtense station is gisteravond rond half negen een vrouw overleden aan een hartaanval. De 70-jarige vrouw uit Eindhoven werd onwel toen zij op de trein stond te wachten. Reanimatie van omstanders en later ambulancepersoneel mocht niet meer baten.

Hij is verpleegster van Beriep.ⁱ

Geertjan, geboren 9 Aug. te
Amsterdam

Beriep. administratief medewerker
ongetrouwd.



M. A. Osten speldt de koninklijke onderscheiding op bij mevr. Van der Hoogen.

Glendriha - Wilhelmina.

Geboren 24 Augustus 1921
te Amsterdam

Ongehuwd.

Zij was secretaresse bij de
Korpsarts van de Rijkspolitie
te Utrecht

Zilveren medaille voor mevr. van den Hoogen

Omdat zij veertig jaar werkt op het bureau van de korpsarts van de rijkspolitie in Utrecht, is mevrouw H. van den Hoogen (58) dinsdagmiddag onderscheiden met de eremedaille in zilver verbonden aan de Orde van Oranje Nassau.

De medaille werd de tegenwoor-

dig eerste medewerkster van de korpsarts opgespeld door de adjunct-directeur van de Rijksgeneeskundige dienst, M. A. Osten, in het bureau van de korpsarts aan de Fentener van Vlissingkade. Na het officiële onderscheiden was er een receptie die door zo'n honderdvijftig personen werd bezocht.



Vel - Herman . Gastoor Kwelman !

Petronella - Theodora Maria.

geboren te Amsterdam op

5 Augustus 1923.

overleden te Altrecht op.

7 Maart 1967

Beroep verpleegster

Was getrouwd met

Hermanus, Nicolaas - Abbinhuys

geboren 22 Oct. 1922 te Altrecht

Beroep. Kok.

Overleden 1 Mei 2003 te

Doorn.



Wilma,

Mit dit huwelijk werd een
dochter geboren op
19-7-1954
te Bunnik.

Hij kreeg de naam Wilma,
Wilhelmina, Theodora. Maeoba.

Was getrouwd met
Frits de Boer op 11-11-1975
Huwelijk "fini"

Mit het huwelijk van Wilma en
Frits
zijn twee zonen geboren.

Jaco, Arnold, Christian
geboren 10-2-1981 te Bunnik

San der. Adam - Nico
geboren 9 Augustus 1979
te Bunnik.

Wilma is op 11 April 2000,
getrouwd met

Frans Verschoor, te Dorecht



Paukje Verbeek.

Elmera - Arnoldina. Maria,
geboren 10 September 1925 te

Utrecht
getrouwd met

Theodorus - Cornelius. Groot.

geboren te is Gravenhage op
26 Juni 1929.

mit dit huwelyk

zijn „Drie“ kinderen geboren

Ghes. Elmera. Vincent

Theodorus - Gerardus - Wilhelmus
geboren 22 April 1957
te s Hertogenbosch.

Getrouwd met;

Martina - Gerardina - Angela - Maria
Beekers, geboren op
13-8-1959,
te Nught,

Mit dit huwelyk mijn

twee Dochteren geboren

Sanne en Ingge.

Sanne. Francina. Elmera Groot

geboren op 17 Mei 1987,

h. is. Hertogenbosch.

woonachtig in Helvoirt,

Bngq. Martina - Margaretha

geboren op 22 Oktober 1991

h. is Hertogenbosch.

woonachtig in Helvoirt

Elmera. Theodora. Margaretha.
Brigitta.

geboren 13 November 1950

te s. Hertogenbosch.

Woonst samen met,

Thomas. Wilhelorus. Henricus.
Henriëke.

geboren op 20-2-1959
te Tilburg.

Samen hebben zij

twee dochters

Anne. en Loth.

Anne Linde geboren te Altrecht
op 6 April 1994.

Rotte. Amber geboren te Altrecht
op 10 - 2 - 1997.

Vincent - Willem - Jan.

geboren 5 Juli 1965
in - Hertoogen bosch.

is getrouwd met

Maria - Johanna - Pulcheria -

Gleesters

geboren te Cromvoirt

8 Maart 1966.

Mit dit huwelyk zijn
twee dochters geboren.

Christa en Robine.

Christiane - Elmera - Maria.

Pulcheria.

geboren te Gilze op

23 Aug. 2000.

Robine - Georgina - Margaretha

Pulcheria.

geboren te Gilze op.

11 September 2002.



Rily. An nold.

Paulie, soon v. Get.

Arnold Martin Marie

van den Broogen

geboren te Altrecht op 24-2-1927

Overleden te Altrecht op
0-10-2003

was getrouwd met

Pily Hendriks geb. 13-11-1927

te Altrecht.

Kinderen met elk huwelijk zijn
in Altrecht geboren.

Marianne - Marie 26 Jan. 1956

Marianne

Frank

Franz - Martin - Marie

15 Aug 1957.

Henricus Wilhelmus 24 Juli
1962.



Hier is ons broertje

Jos. Josef. Mani 9 Jan 1966

Jos



Arnold v. d. Sloogen (fi vader).
1930.

plechtige. communie;



(Van een onzer redacteuren)

UTRECHT — In de St-Nicolaas-kerk (Oudtief) droeg pastoor P. Koelman hedenmorgen een plechtig gezonden H. Mis van Requiem op voor de zielernst van de heer W. v. d. Hoogen, in leven lid van het kerkbestuur dezer parochie en vice-president van de St-Vincentius-vereniging, in 1953 afgetreden als magazijnmeester bij de Geneeskundige Troepen in Militaire Dienst, in 1947 opgenomen in het hoofdbe-

UITVAART W. v. d. HOOGEN

Haas werden de Gregoriaanse Requiemgezangen uitgevoerd.

Tot de belangstellenden bij deze kerkelijke plechtigheid en bij de teraardebestelling op het r.k. kerkhof behoorden o.m. leden van het kerkbestuur der parochie en een deputatie van de Utrechtse afdeling der R.K. Onderofficierenvereniging.

stuur van de Nederl. R.K. Onderofficierenvereniging „St-Martinus”, terwijl hij ook voorzitter geweest is van de Utrechtse afdeling van „St-Martinus”.

Pastoor Koelman werd bij het opdragen van het H. Misoffer geassisteerd door zijn kapelaans H. Thielen (diaken) en A. Andringa (subdiaken).

Onder leiding van de heer J. de



10 Mei 1964.

St. Gertrudes - kerk.

Marianne v.d. Hoogen.